

# Nyhedsbrev – april-maj 2015

---

## Forår

På grund af travlhed blev der ikke skrevet noget nyhedsbrev for april, så indeværende nyhedsbrev er egentlig mere et forårsnyhedsbrev end et egentligt månedsbrev. Så i bedste japanske stil vil dette nyhedsbrev være dedikeret til forårsblomsterne. I Japan er det mest fejringen af kirsebærblomsterne, *sakura*, der er berømt, og også herhjemme er der kommet en japansk festival i starten af foråret, når kirsebærtræerne ved Langelinje blomstrer.

## Graduering og sommerfest

Der vil være graduering lørdag den 20. juni kl 10-14. En liste vil blive sat op i dojoen med navnene på de indstillede. Husk, det er frivilligt, om man ønsker at gå op eller ej. Når vi indstiller folk til graduering i bestyrelsen, gør vi det udelukkende ud fra, hvor meget hver enkelt har trænet siden sidst, og hvor lang tid, der er gået siden sidste graduering. Det er langt fra alle vores medlemmer, der kan komme til alle timer, så derfor kan vi nemt komme i en situation, hvor flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke har set en person til træning meget længe. Det er med andre ord, meget vigtigt, at I sørger for at krydse Jer af på skemaet, når I har været til træning. Det kan selvfølgelig også sagtens ske, at vi har overset en eller anden, så hvis du føler, du burde have været indstillet, men ikke er det, bedes du kontakte en af instruktørerne.

Om aftenen vil der være sommerfest. Se opslag i dojoen for dette også.

## Logo konkurrence

Klubben mangler et logo. Vi har derfor udskrevet en konkurrence, og vi opfordrer alle medlemmer til at finde deres kreative side frem. Logoet skal bruges dels til nye t-shirts og dels til at bruge på vores reklamer for klubben og lejrene. Alle forslag skal være Lars i hænde senest en uge inden gradueringen. Vinderen vil blive passende hyldet til sommerfesten.

## Sommertider

Fra den 1/7, dvs. ca. en uge efter gradueringen, går vi over til sommertræningstider i KAK, dvs. træning mandag, tirsdag og torsdag fra 18-19:30. Idrætshuset vil lukke tidligt, allerede kl 20, i juli måned, og i weekenderne vil der også tit være lukket, så derfor kun træning tre dage om ugen.... Med mindre, man selvfølgelig tager på træningslejr.

## Lewis og sempai-træning

I forbindelse med lejren i Lund i starten af maj, kom Lewis forbi KAK og gav *sempai*-timer om mandagen. Det var en stor succes, og vi vil forsøge at arrangere det sådan, at hver gang Lewis er i området, vil der være en *sempai*-træning med ham i KAK enten en mandag eller en fredag. Vi har længe gerne villet gøre noget ekstra for vores højtgraduerede, og dette er ét af vores tiltag. Vi håber, der fortsat vil være stor opbakning.

## Ib Schmidt

Der vil ikke være noget aiki-tema i dette nyhedsbrev. I stedet vil jeg overbringe den kedelige meddelelse, at klubbens mangeårige medlem Ib Schmidt gik bort kort før påske. De fleste medlemmer vil kende Ib som en af de tre kokke til vores fantastiske julefrokoster. Ib havde i årevis været plaget af voldsom gigt, og havde derfor heller ikke været aktiv i aikido i mange år. De, der har trænet længe, vil huske ham som en varm person. Det siger meget om KAK som klub, at selvom ingen af vore tre kokke trænede længere, så dukker de ivrigt op hvert år, og var en af hovedårsagerne til, at KAK's julefrokoster er noget helt specielt. Nu er der desværre så én kok mindre, og vi vil savne hans bidrag.

Flere gamle medlemmer og medlemmer af bestyrelsen deltog i begravelsen og klubben gav en buket krysantemumblomster, der i Japan traditionelt bruges i forbindelse med dødsfald.

På bestyrelsens vegne

Frank